

Byde velkommen, kontrol om alle har adgangskort og stemmesedler, synge, Jylland mellem tvende have. valg af dirigent: bestyrelsen foreslår Peter Gammelvind.

Beretning til Hovborg plantages Generalforsamling den 17. maj 2004.

Indledning:

Det er faldet i mit lod, som ny formand for plantagen, at aflægge bestyrelsens beretning til denne 137te generalforsamling her i dag.. Det sker med bæven og ydmyghed for de gamle traditioner. Traditioner bygget op gennem 137 år, men med samme mand på formandsposten de sidste 23 år. Er der jo noget at leve op til.

For dem der ikke kender mig og min baggrund, vil jeg sige, jeg har siddet i bestyrelsen siden 1994, Som næstformand siden 1998. Jeg er uddannet skovfoged og har siden 1981 virket som privatansat skovfoged ved Klelund plantage, lige syd for Hovborg. Så en vis faglig indsigt i plantagedrift har jeg, Derimod er det nyt for mig at varetage de organisatoriske formandsopgaver, Heldigvis har jeg god hjælp i Plantagens mangeårige Direktør Poul Henrik Bruun. Og den øvrige bestyrelse. Tak for det.

Jeg skal også her sige tak til vore samarbejdspartnere indenfor skovdrift og revision. for et godt samarbejde i det forløbne år

Beretning vil omhandle, aktionærstatus, lidt om plantagens tilstand, lidt historie og udviklingen siden sidste generalforsamling,

Aktionærstatus.

Som i tidligere år vil vi i bestyrelsen gerne byde nye aktionærer velkommen, der er 17 nye aktionærer i år, totalt er der 499 aktionærer i selskabet. Heraf er der i aften repræsenteret ca.136 Og vi er i alt ca. 210 deltagere i generalforsamlingen. Jeg vælger at tro at i alle kommer af interesse for plantagedriften og ikke fordi vi plejer at spise godt her på kroen.

Plantagens tilstand. Resultat af driften.

Set i lyset af orkanen i 1999 og dens voldsomme eftervirkninger for dansk skovbrug i almindelighed og for Hovborg plantage i særdeleshed, må **driftresultatet** – skønt negativt - siges at være tilfredsstillende. Inden for de muligheder der har været. Stormfaldspakken og vores gode renteindtægt har gjort at vi har haft positive resultater. både i 2000, 2001 og 2002, først i 2003 kom vi ud med underskud, så samlet set har vi kunnet holde skindet på næsen. Desværre ser fremtiden ikke så lys ud, de kommende år er der faktisk kun jagtlejen og vor værdipapirbeholdning der giver et afkastet. Næste år regner vi med et resultat tæt på 0.

Hidtil har vi med held placeret formuen i obligationer, men her er renten efterhånden ekstrem lav. Vi overvejer om det er en mulighed, for en del af formuen, at gå ind i aktieinvesteringer gennem nogle af de mest sikre puljeordninger, det kunne måske give en lidt bedre forrentning, men vi har besluttet, at fortsætte med det sikre: Obligationer..

Skovfoged John Holm Christiansen vil komme nærmere ind på plantagens tilstand, men jeg kan vist rolig sige at plantagen har det godt. Ny kulturerne efter orkanen gror godt til, de mange hegn der er sat omkring de unge løvtræplantninger kan om få år, når planterne er kommet over hjortevildtets

bid højde, igen piller ned. Og til jagtlejernes store glæde ser det ud til det ikke varer så længe inden de første kulturer kan klare sig uden hegn. *Ingen roser uden torne-* ingen skovdrift uden problemer Vi døjer mange steder med eftervirkningerne efter orkanen i form af forøgede angreb af barkbiller i de blottede kanter,

Nye tiltag

Plantagedrift er ikke hvad det har været. Selvom orkanens ødelæggelser, takket være den statslige stormfaldsordning, ikke blev så bekostelig som først antaget, må vi erkende at det er svært at få økonomi i skovdriften – eller træ produktionen. Der er små priser på træ og det hugstmodne træ vi havde er væltet i orkanen, det vi har tilbage er mest tyndingstræ, der ikke gi'r noget positivt dækningsbidrag.

Der er andre indtægtsmuligheder, jeg tænker her på mossamlere, og jagtudleje. Vi har et godt forhold til jagtlejerne, men for at kunne fastholde en god jagtlejeindtægt, tror vi det er vigtigt at lave en attraktiv plantage, vi har derfor i det forløbne år snakket en del om at grave et par nye vandhuller i plantagen for at forøge herlighedsværdien. Ligeledes påtænker vi at reparere plantagens veje så de bliver lidt bedre for små biler at køre på. Den tunge trafik efter orkanen har mange steder ødelagt vejene, de er blevet repareret med sten og stort bundfyld, men mangler at blive jævnet af med grus. I mindre mængde har vi selv grus til vejene i plantagen, og de næste år vil vi prøve at hæve vejstandarden så almindelige biler kan køre overalt på hovedvejene. Det er måske lidt underligt at vi ofrer penge på skovveje, når plantagen giver underskud, men vi tror det er vigtigt at skabe en attraktiv plantage.

Udbytte: Efter orkanen i 1999 besluttede Generalforsamlingen i 2000 at indstille udbetalingen af udbytte indtil vi kendte konsekvenserne af stormfaldet. For derefter at tage beslutningen om udbytte op til overvejelse igen, Statens stormfaldstilskudspakke har afbødet de værste konsekvenser, så selv om salget af træ fraregnet omkostninger til oparbejdning går næsten i 0 ser det, set over en årrække ikke ud til at gå så galt som vi umiddelbart frygtede. Endnu i 2004 kender vi knap de endelige konsekvenser, men vi regner med at blive færdige med tilplantningerne i 2004. Senest i 2005 Netop i år 2003 har driften udvist et underskud på kr. 267000 så i år vil bestyrelsens indstilling være, at der for året 2003 ikke udbetales udbytte.

Skovturen og mindestenen

Sidste års generalforsamling var den sidste af 23 generalforsamlinger med den samme formand, nemlig H. Thomasen, Thomasen valgte at trække sig ud af bestyrelsen og lade yngre kræfter komme til. I bestyrelsen syntes vi det skulle markeres på en eller anden særlig måde, og tanken faldt på en formandssten, en sådan formands sten har vi rejst, og afsløret på plantageskovturen i dag, for at hædre Den sidst afgåede formand Thomasen og alle hans forgængere, 9 brave mænd og en kvinde, der alle har ydet et frivilligt, og ulønnet, bidrag til selskabets ledelse gennem de sidste 137 år.

En let omskrivning af et H.C Andersen eventyr : papir forgår, men sten består, dækker vel stenen meget godt, her vil i mange hundrede år være at læse hvem der var formænd.

Efterkommere efter vore tidligere formænd var og er for øvrigt i rigt mål repræsenteret ved afsløringen og generalforsamlingen, så aktier i plantagen er ikke nogen man skiller sig af med i familien. Johan Christoffer Sørensens oldebarn, er her i dag og det var faktisk hende der satte mig på sporet af stenen der kommer fra en grusgrav ved Sdr. Hostrup i Sønderjylland. Efterkommere efter Momsen, efter Skjøde, og selvfølgelig vor tidligere formand Thomasen

Vi er dem alle tak skyldig, at de ville lægge arbejde i bestyrelsesarbejdet.

Skjødslægten fra Veerst og Momsenslægten fra Brørup har leveret sin del til formandsposten, og vi har i næsten alle årene haft en kromand fra Hovborg kro, eller en af hans slægtninge i bestyrelsen. Så en vis kontinuitet må der siges at være i bestyrelsen.

Tag ud at se stenen, den står sammen med plantagens andre mindstene ved skovfogedboligen. Gå en tur i plantagen og nyd den smukke natur.

Når jeg, i forbindelse med vore mindstene, siger papir forgår, men sten består, er det ikke helt rigtig, idet plantagen stadig er i besiddelse af den første protokol fra selskabets stiftelse i 1866. I denne protokol kan vi også læse at der i 1904 og 1912 blev rejst sten i plantagen, dels for plantagens idemand Johan Christoffer Sørensen, og hans svigersøn, plantningsmanden Peder Nielsen, Østerbygård. Plantagens udgift dengang var 25 kroner i 1905 og 40 kr. i 1913, regner vi videre på det svarer det meget godt til hvad plantagen næsten 100 år senere har givet. Ca. 100 timers skovarbejder løn med det hele..

Når i nu er her på Hovborg kro, vil jeg lige indskyde, at der i forbindelse med grundlovsdag bliver afsløret en mindesten for tidligere Folketingsformand Ivar Hansen her i krohaven lige syd for gårdspladsen.

Letlandsturen

På sidste generalforsamling bad vi om forsamlingens mening om skovinvesteringer i Letland.

Generalforsamlingen mente ikke vi skal involvere os i skovinvestering i udlandet. Fair nok.

Sidst i maj måned år 2003 var jeg med på en tur til Letland for at se Baltisk skovbrug.

Det var en interessant tur, og vi fik et godt indtryk af landet og de muligheder her er for at foretage investeringer i skov. I Letland er der meget god skov til salg til overkommelige priser.

Vi så flere ejendomme der over 10-15 år ville producere meget fint tømmer og gavntre. Og set i relation til områdets lave lønninger i dag, deres nyhvervede medlemskab af EU og deres vækstrater tror jeg stadig på, det ville have været en god investering. Turen bestyrkede mig i min tro på mulighederne i skovinvestering i landet. Her vil ganske givet være mulighed for store værdistigningsgevinster i årene fremover, Flere private skovejere og investorer har allerede købt skov i Baltikum. Vi holder os indtil generalforsamlingen siger noget andet til de mere sikre obligationer og lignende. Lige for tiden er det urealistisk at tro vi kan købe skov i Danmark.

Politiske forhold Dansk skovforening – vores branche organisation prøver at få overbevist skatteministeren om at ejendomsskat på skov bør afskaffes, det kan ikke være rigtigt, at beskatte et erhverv der ikke er i stand til at vise positive regnskaber og forrente egenkapitalen. Endnu er det uden uden held, men vi håber stadig det lykkes at overbevise politikkerne om, at ejendomsskatten skal væk. For Hovborg plantage vil det dreje sig om små 60.000 kr. om året der kunne spares.

Folketinget har behandlet forslag til ny skovlov, det forventes at den bliver vedtaget i denne samling, Essensen i skovloven, er, at det skulle blive lettere at få lov til at lave natur frem for produktion i skovbruget.

Hjemmesiden

IT tiden er over os, selv Hovborg plantage er kommet i IT tidsalderen. Plantagen har fået sin egen hjemmeside. Jeg er godt klar over der stadig er mange der ikke har adgang til Internet, og for hvem dette er lukket land. Men en ny generation vokser op og gør i udstrakt grad brug af Internettet, så vi har valgt at lave vores egen hjemmeside.

Adressen er Hovborgplantage.dk.

Hjemmesiden er lavet på nonprofitbasis af min søn Jesper med indspark fra hans far. Og er stadig under opbygning. Vi skal først lære at bruge mediet, men kik ind og se hvor langt vi er nået.

Jeg tror hjemmesiden med tiden kan være med til at bevare og udbygge aktionærernes interesse for plantagen . Og ser her en mulighed for en bedre information om plantagens historie og drift Er der nogen i aktionærkredsen der kan hjælpe os, er i meget velkomne til at rette henvendelse.

Historie

I forbindelse med mit virke som ny formand, har jeg læst lidt på plantagens historie, bl.. a. i bogen der blev udgivet til plantagens 100 års jubilæum i 1966. Siden 1966, hvor alle aktionærer fik et eksemplar, er der kommet mange nye aktionærer til, selvfølgelig er bogen i mange tilfælde gået videre i arv, ligesåvel som aktien, men jeg tror der er et behov for at læse lidt om historien, også her er hjemmesiden en oplagt mulighed for at formidle historien ud.

Den gamle protokol er, for de første 100 år afskrevet på maskine, af vor gamle regnskabsfører og skriftfører, bankdirektør C.F. Christiansen ,Brørup, til brug for jubilæumsbogen. De næste 37 års Protokoloptegnelser arbejder vi for tiden med at afskrive, så de bliver lettere tilgængelige. Ikke alle håndskrifter er lige lette at læse. Her har vi fået hjælp fra Holsted kommunes arbejdsmarkedsafdeling, der har stillet en person til rådighed der magtede opgaven med at læse håndskrift og skrive på maskine . Vi er Klaus Gunnensen en stor tak skyldig.

På hjemmesiden har vi samlet lidt billeder fra plantagen, men det er ikke mange vi har, her skal lyde en opfordring til alle der har billeder fra plantagen til at dele dem med os andre, De bedste kan så blive lagt ud på hjemmesiden, så mange forhåbentlig kan få glæde af at se dem.

Afslutning.

Når der sådan sker formandsskift efter så mange år, vil alt ikke være som det plejer, vi prøver dog at holde ved mange af traditionerne, bla. at formanden og plantagens forstlige ledelse deles om beretningen. Så jeg vil give ordet til plantagens skovfoged John Holm Christiansen der vil aflægge den tekniske beretning om plantagedriften.

Derefter vil vi stå til rådighed for eventuelle spørgsmål, tak til forsamlingen fordi I lyttede..

Efter Generalforsamlingens afslutning

Vil formanden gerne have ordet for at sige hvad vi skal spise og hvad selskabet er vært ved: Maden, en øl et glas vin, en vand og en snaps, kaffe og småkager bagefter. , resten for egen regning

Syng næste sang, Hovborgs pris.

Tidsplan 17,00 Beretning 17,05 regnskab 17, 50 spørgsmål 18,08 afslutning 18,17. middag 18,30

Årsberetning Hovborg plantage 2003

Årets hugst:

I selskabets plantage har der i det forløbne år været en hugst på 3210 Rm. flis. Dette svarer til 1123 m³ fast træ. Flisen stammer dels fra oprydning af gammelt stormfald og hugst af tyndingstræ. Der er i året nedskåret flis på ca. 25 ha. Dette træ, er flishugget i dette forår. Ud over den ordinære hugst, er der klippet 2000 kg bjergfyrgrønt, og solgt 13.380 kasser mos. Salget af mos vil nok stige i de kommende år efterhånden som mossen udvikler sig i de unge bevoksninger vi får tyndet.

Kultur:

I plantagen er der i 2003 i alt plantet 113.260 planter. Tallet i 2002 var 78.975 stk. Planterne i 2003 er fordelt med 64.302 stk. løvtræ, med hovedvægten på Eg, Bøg, Birk, og Ahorn. Af nåletræ er der plantet 48.958 stk. med hovedvægten på Douglas Sitkagran, Rødgran.

I 2003 er der afsluttet 28 ha. og 9987 m. hegn.

Med udgangen af 2003 er der i alt tilplantet og afsluttet 86,5 ha, og opsat 27.392 m hegn. Den resterende del forventes tilplantet i 2004.

Alle kulturer har klaret vinteren godt, der har ikke været de samme vinterskader, som vi så året før. Der har tilsyneladende ikke været de helt store angreb af snudebiller i de nyplantede nåletræskulturer. Dette skyldes sikkert at vi har sprøjtet alle nyplantede kulturer og også kulturer der er plantet i 2002 er blevet sprøjtet. Det eneste problem vi oplever, er bidskader fra råvildt og kronvildt. De bider toppen af træerne, dette bevirker at planterne må starte forfra fra en sideknop, og på den måde bliver sat tilbage i vækst. Det drejer sig specielt om Douglasgran og de kulturer der er plantet med løvtræ men som ikke er hegnet.

Der har i 2003 været kontrolopmåling fra Skov- og Naturstyrelsen i forbindelse med Stormfaldsordningen. Kontrollen foregår ved at, der er udtaget et antal kulturer hvor både areal, evt. hegns længder og plantetal kontrolleres. I forbindelse med kontrollen har der ikke været noget at bemærke.

Øvrige aktiviteter:

Til vedligeholdelse af plantagens veje er der i året brugt ca. 8000 kr. Dels til materialer, høvling af vejene og ned skæring af grene langs vejene.

Til skovens maskiner er der brugt 19.560 kr. Størsteparten af dette beløb er brugt til reparation af traktorerne.

Klima/ Skadedyr:

De fleste husker nok tilbage på 2003 som en lang sommer. Faktisk var året også varmere end normalt. Fra årets start var februar en grad koldere end normalen, men derfra og helt hen til oktober lå gennemsnitstemperaturen fra 0,6 til 2,5 grader over normalen i de respektive måneder. Samtidig var det tidlige forår usædvanligt tørt. Fra februar og frem til sidst i april kom der kun 30 – 40 % af normalnedbøren. Derefter kom der heldigvis nedbør. Fra maj og året ud var det kun juli og december hvor nedbøren lå på det normale niveau. I de resterende måneder lå nedbøren 45 – 75 % over normalen. Så størstedelen af vækstperioden var faktisk både varm og nedbørsrig. Dette kan også konstateres på kulturerne, der alle har haft en god vækstsæson.

Med hensyn til skadedyr og insekter var 2003 et år hvor specielt den store brune snudebille og typografen har voldt problemer. Dette skyldes sikkert den varme sommer, som må formodes at have givet insekterne gode livsbetingelser.

Snudebillen kan vi imødegå ved sprøjtning af de nyplantede planter af nåletræ, for det er her at insektet gør skade ved at ødelægge barken oftest lige over jorden. Typografen derimod er svær at bekæmpe. Den lever i barken på store træer hvor den ødelægger transportvejene i træets bark. Dette bevirker at træet ikke kan sende vand og næringsstoffer frem og tilbage i træet og derfor dør. Det ser ud til at den varme sommer og måske den lange eftersommer har været meget gunstig for typografen. Det ses tydeligt at der har været omfattende angreb i eftersommeren. Det er de træer vi nu ser stå i kanterne røde og udgåede. Kikker man nærmere på træernes bark kan man ofte se mange små huller i barken. Det er huller gnavet af Typografen for enten at komme ind eller ud af træet. Det eneste man kan gøre for eventuelt at stoppe angrebet er, at fjerne de angrebne træer hurtigst muligt.

Træmarkedet:

Også 2003 var et vanskeligt år for træindustrien og dansk skovbrug. I hele 1. kvartal var det umuligt for træindustrien at afsætte deres produkter p.g.a. stagnation i byggeindustrien. Resten af året kom der bedre gang i afsætning af færdigvarer, men p.g.a. import af især billige østerupæiske produkter var der ikke rentable priser for træindustrien. På baggrund af dette, så vi igen i 2003 lukning af jyske nåletræssavværker. Dansk Træemballage har taget konsekvensen og flyttet deres savværk i Brande til Litauen. Samtidig har de også moderniseret deres savværk i Ribe, så de nu kan aftage en større mængde end før. Derfor er det ikke samtlige 70.000 m³ der før blev skåret i Brande, der forsvinder ud af landet. I slutningen af året meddelte Frøslevgruppen at deres savværk i Skærbæk ved Herning, der skærer en årlig mængde på 50.000 m³ ville blive lukket pr. 1/1 2004. Alt dette er en trist tendens, som ikke hjælper på afsætningen i fremtiden. Når og hvis vores træ skal afsættes uden for landets grænser vil det blive endnu mere ukonkurrencedygtigt.

Det førnævnte har naturligvis indflydelse på prisniveauet. Især stort langtømmer, var meget svært at afsætte i 2003. Dette skyldes dels, at det passer dårligt ind i industriens produktionsform, men også at der stadig ligger temmelig store vandlagre af træ fra stormfaldet i 1999. En stor del af dette vandlager er Statens, og forventes først opbrugt i løbet af sommeren 2005. Før dette sker, kan vi nok ikke forvente en reel forbedring af priserne.

Afsætningen af afkortet tømmer og småt langtømmer under 25 cm. Midtdiameter har derimod i 2. halvår været til fornuftige priser. Priserne har været på niveau med priserne før stormen. Markedet skifter dog hele tiden, og man må under ingen omstændigheder påbegynde en skovning uden man har en fast aftager til træet.

Til den afgående formand: Thomasen.

Den 21.5.2003

Denne generalforsamling er ret enestående, Formanden i Hovborg Plantage blev ikke genvalgt . -- Ganske vist gik han efter eget ønske-, men alligevel-

Efter 24 år i bestyrelsen og 23 år som formand for plantagen kan vi vel næsten sige der skrives historie i aften. Jeg har været tilbage og kigge i Plantagens 137 årige historie, Kun en formand har siddet længere end Thomasen, og det kun et år længere: Frits Momsen var formand fra 1877 til 1901, så vidt jeg kan finde ud af er du plantagens 10. formand. Og i gennemsnit holder en formand omkring 13 år , så det er jo flot klaret.

Forud for din formandstid – og et stykke ind i din formandstid var du også dirrigent ved generalforsamlingen her. Du er altid uhyre velforberedt, præcis formuleret og vist også lidt skarp engang imellem.

Vi andre medlemmer i bestyrelsen har haft en let opgave med dig som formand, du har sørget for alt det praktiske med at organisere vore møder. Og have styr på regnskabstal og tidsfrister.

Du har formået at samle dig en stor viden om selskabsforhold og vist stor interesse for det danske skovbrug i almindelighed og Hovborg plantages forhold i særdeleshed. En viden der har været af utrolig stor værdi i bestyrelsesarbejdet for plantagen

Var der problemer tog du det som en udfordring at have undersøgt tingene til bunds, så du kunne gøre rede for selv den mindste detalje ved vore bestyrelsesmøder, vi kunne nøjes med at nikke- eller ryste på hovedet – Nu lyder det som om vi aldrig har fået et ord indført, det passer ikke, du har også givet plads til andre meninger og nye tanker.

Thomasen, du har styr på det. Det var helt sikkert. Det tror jeg vi vil komme til at savne. Du har jo været kæmner i Gesten- og siden Kommunaldirektør i Skærbæk, og været vandt til at lave referater af møder og føre til ”protokols”- Ligeledes ved vore bestyrelsesmøder. Thomasen, du har referatet klar til diktering når vi er færdige. Thomasen dikterer og Poul Henrik Bruun skriver, du har punktummer, kommaer og linjeskift siddende klar i hjerneboksen lige til at fyre af. Det har vi tit beundret dig for. Det grå guld når det er bedst. Ligeledes er du præcis på minuttet. Både til generalforsamlinger og møder , men også til udflugten for plantagens medarbejdere og bestyrelse, det er som regel en bustur og du ved præcis på minuttet hvor lang tid det tager fra det ene punkt til det næste.

Nu er du jo ingen vårkylling længere, og vi vil ønske dig et godt og velfortjent otium, vi ved du har nok at se til i det daglige. Vi vil takke dig for de mange år og den store arbejdsindsats du har ofret for Hovborg plantage. Og vil du hilse Gudrun fra os .

Vi har fundet et par små symbolske ting til dig, en enebær fra heden i Hovborg plantage og et egetræ fra plantagen, billigere kunne vi ikke gøre det. Og der er grogaranti Og så en lille hyggekurv til Gudrun og dig.

Tak for din indsats for Hovborg plantage gennem næsten et kvart århundrede.-

Udkast til tale ved afsløringen af stenen for formændene i Houborg plantage

Gennem århundreder har vi danske rejst stene for at minde eftertiden om store begivenheder og store personligheder i historien, tænk blot på Jellingstenene der er sat over kongen Gorm og dronningen. Thyra Den dag i dag Nu mere end 1000 år senere, kan vi stadig læse indskriften på stenene. Selvom det er mange år siden, giver stenene information om en for længst svunden tid

En mindesten rækker netop ud over mands minde og kan således bringe nye generationer bud fra de forrige generationer.

Slet så store historiske begivenheder er der ikke tale om her i plantagen, når vi sætter sten, men alligevel over personer der har haft stor betydning for en egn, en sag og en plantage

i Houborg plantage har vi tidligere sat sten når der var vigtige begivenheder at overlevere, Vi har sat sten for grundlæggerne af plantagen tilbage i 1905 og 1913, og for den første skovrider og en enkelt formand, der havde været formand i 20 år da han pludselig døde.

I 2004 har vi også god grund til at sætte sten. Idet vor mangeårige formand H. Thomasen valgte at trække sig sidste år, efter 23 år på formandsposten. Kun et år mindre end Frits Momsen der var formand i 24 år. Bestyrelsen syntes dette skulle markeres på en særlig måde, og tanken faldt på at rejse en formandssten, og dermed videreføre en gammel tradition med at hædre personer der har haft stor betydning for Houborg plantage.

En sådan sten, der for vore efterkommere kan berette om 9 brave mænd og en enkelt kvinde, der alle har ydet et stort frivilligt og ulønnet bidrag til selskabets ledelse gennem de sidste 137 år, Vi er dem alle tak skyldige, at de ville lægge tid i bestyrelsesarbejdet.

En let omskrivning af et citat fra H.C. Andersens eventyr "Det gamle hus fra 1878". lyder "Papir forgår, men sten består", og det dækker vel meget godt ønsket om at sætte et varigt minde om skiftende personers virke i plantagen,

Når en mindesten netop er lavet i sten- er det fordi sten er et varigt materiale- og disse mænds værk er også varigt -endda voksende - selvom en orkan kan drille lidt indimellem, gror plantagen til igen.

I disse tider hvor selv papir er ved at være umoderne og alt lagres på CD romer- eller lignende IT medier - må man nok sige at der - i bogstavelig forstand- er mere vægt og overlevelse i en sten - selvom den ikke kan indeholde millioner. af megabytes, kan den alligevel være med til at fastholde og videregive vigtige informationer til kommende generationer. Og måske vække nysgerrigheden for at finde ud af hvem der gemmer sig bag navnet på stenen.

Stenen der gemmer sig her bag Dannebrog er hentet i en grusgrav ved Sdr. Hostrup i Sønderjylland, bragt hertil fra Sverige af istiden for 10000 år siden. Vi har søgt et stykke tid for at finde en egnet sten. Det har ikke været let, De lokale sten , der er over 100000 år gamle og fra en istid tidligere er for porøse, Tippet kom lidt tilfældigt fra Else Lei der er skovfoged ved Lindet statsskovdistrikt, Else Lei er Johan Christoffer Sørensens oldebarn, og stadig i besiddelse af Johan Christoffer Sørensens aktier Såvidt jeg er orienteret er der repræsentanter for Johan Christoffer Sørensens slægt, for Momsen slægten, for Skjøde slægten, Rossau slægten har stadig aktier, men kunne ikke være tilstede i dag . Skovrider Beck har ingen efterkommere og skovrider J.C. Sørensen har jeg ikke fundet efterkommere efter. Lidt symbolsk vil jeg lade Houborg plantages tidligere formand Thomasen, og en af efterkommerne efter plantagens første formand løfte Dannebrog og afsløre stenen.

Tak for ordet og værsgo til Thomasen og Else Lei.

Bag navnene:

Johan Christoffer Sørensen var oprindelig kromand på Hovborg kro, da han fik interesse for plantningssagen var han aftægtsmand, og omkring de 55 år, Fritz Momsen var proprietær på Skovlyst ved Brørup, Jens Christian Sørensen var udnævnt skovrider ved Hedeselskabet og residerede på Høllund Søgård, Frederik Momsen var proprietær på skovlyst ved Brørup, søn af Fritz Momsen. Klaus Skjøde var ejer af Roigård ved Veerst, Rossau var mejeribestyrer på Hovborg andelsmejeri, Inger Momsen var enke efter Frederik Momsen og blev indvalgt i bestyrelsen efter hans død. Peder Jørgensen Skjøde søn af Klaus Skjøde, Carl Georg Beck, Hedeselskabets skovrider, boede i Slauggård ved Vorbasse. Thomasen, Kæmner i Gesten, siden kommunaldirektør i Skærbæk kommune.

Skal vi synge den omdelte sang. Danmark i 1000 år.

Formænd i Hovborg Plantage

1866 - 1877	Johan Christoffer Sørensen	11
1877 - 1901	Fritz Momsen	24
1901 - 1913	J. C. Sørensen	12
1913 - 1933	Frederik Momsen	20
1933 - 1945	Klaus Skjøde	12
1945 - 1960	C. Rossau	15
1960 - 1962	Inger M. Momsen	2
1962 - 1977	P. J. Skjøde	15
1977 - 1980	Carl Georg Beck	3
1980 - 2003	H. Thomasen	23
-2003	Per Ramsgaard	